



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Lady Ultra

Μία Ελληνίδα στη Βαρκελώνη συγκεντρώνει τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον, τρέχοντας με πάθος σε αγώνες υπερποστάσεων. Η ultra-woman Αλεξάνδρα Παναγιώτου θέλει να τερματίζει κάθε φορά, όποιον στόχο και αν θέτει, και να ξεπερνά οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιάζεται μπροστά της.

Είναι ένα καυτό μεσημέρι εν μέσω καλοκαιριού, λήγες μέρες μετά τη μοναδική επιτυχία στα εγχειρόματα, δηλαδή στα να τρέξει μόνη της 2.010 χλμ., σε 31 μέρες. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτου είναι καρούμενη, καλαρή και ξεκούραστη. Και πρόθυμη να μας διηγηθεί μία ιστορία γαρίσης, που χρέωσεται μάλιστα ένα απλόκλιτο βιβλίο για να χωρέσουν μέσα όλες οι λεπτομέρειες και ανατροπές. Μία ιστορία για το πάντα από την καθησική γαρί που έκανε μέχρι τα 30 της χρόνια, έφτασε να τερματίζει δεύτερη γυναίκα στον Μαραθώνιο της Βαρκελώνης και να

τρέχει με ινθουσιασμό στελεχώσα... χιλιόμετρα, που απαιτούν μία υπέρβαση νοντοκί, ψυχολογική και φυσική σωματική. Μα πώς τα έκει πετύχει όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια;

Αλεξάνδρα, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με το τρέξιμο;

Ημουν 8 χρονών, θυμάμαι, όταν έτρεχα σε έναν αγώνα ανωμάλιού δρόμου στο σχολείο. Αν και κέρδισα, μετά δεν συνέκινα να κάνω στίβο. Η μόνη φυσική δραστηριότητα που είχα ήταν το τρέξιμο στο βουνό, που μου άρεσε πολύ και σε πεζοπορίες που έκανα με τον πατέρα μου. Ακόμα κειρότερα στο πανεπιστήμιο, όπου σε 5 χρόνια απούδων πήγα για τρέξιμο μόνο 2 φορές. Δεν έκανα αποιλύτως καμία γυμναστική! Στα 28 μου, βρέθηκα πίσω στην Ελλάδα από την Ιρλανδία που σπούδαζα και άρκισα να περπατώ σήλιγ στο βουνό ώπου το 2000, σε πλήκια 30 ετών, άρκισα να πηγαίνω στα γυμναστήρια και να τρέχω λίγο στο διάδρομο. Είκα κάστε τον εαυτό μου όποι αυτό το διάστημα καθώς στα παιδικά μου χρόνια ζύγισα μερικά κιλά στη φύση με την οικογένειά μου, αλλά σιγά-σιγά είχα εγκλωβιστεί σε μία ζωή χωρίς κίνηση, από την οποία ένιωθαν ότι ήταν καιρός να βγαίνει.

Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στο τρέξιμο;

Μου άρεσε η αίσθησή του, τα πώς ένιωθα εγώ όταν έτρεχα, ελεύθερη, φυσική. Τότε έμενα στα Κιούμπα και δουύτευα ως εκπαίδευτρα σκύλων, αλλά το τρέξιμο ήταν αυτό που κατάφερε να με φέρει ξανά πίσω στη φύση. Επίσης, ξαναβρήκα την αγάπη στο να βάζω στάχους στη ζωή μου και να τους κυνηγάω. Και εννοώ όχι μόνο αγωνιστικούς στάχους, αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Μέσα από το τρέξιμο, όχι μόνο το σώμα μαλλά και το μυαλό αρχίζει να δυσκολεύει ξανά!

Ξεκίνησες, όμως, τρέχοντας μαραθώνιους.

Μέσα σε λίγους μήνες, με την παράτανση και του γυμναστή μου, βρέθηκα από το διάδρομο στο Λιγκάκωρ, στην εκκίνηση του Ομρειβατικού Μαραθώνιου που γίνεται στο Όλυμπο κάθε Σεπτέμβριο και που τότε ήταν 35χλμ. Δεν είχα ίδεα τι με περιήνε, σύτε για τα τερέν, αύτε για το φαγητό που χρειάζεται, αύτε τα κατάληπτα παπούτσια... Τότε έτρεχα 2-3 φορές την εβδομάδα από 10-15χλμ. κάθε φορά. Απλώς ήθελα να προσποθήσω να τερματίσω. Και σε εκείνη την αγώνα, όπως και στον μαραθώνιο που ακολούθησε, έκανα το πιο φυσικό τρέξιμο που έκανε κάνει στη ζωή μου, μέχρι του πάχιστον τη στιγμή που αρχίσω να τρέ-

Είναι γεννημένη στις 24/02/1970, στην Ιρλανδία, από Ελληνίδα μητέρα και Ελληνοκύπριο πατέρα, έζησε στη Νότια Αφρική, στην Ιρλανδία και τώρα μένει μόνιμα στη Βαρκελώνη. Η λαζαρέανδρα Παναγιώτου μιλάειται επιληπτικά ελάχιστα σπουδά, αλλά είναι 100% Ελληνίδα, όπως σπεύδει να διαβεβαιώσει.



Επειδή το τρέξιμο με ολοκληρώνει σαν δόμο, τανάνει και τη γυναικεία μου υπόσταση.